

Gandhi, Sonia

Tiểu sử Sonia Gandhi - cô gái Ý trở thành thủ tướng Ấn Độ (Đặng Hương - tổng hợp)

Chính trị cùng quyền lực đã cướp đi hạnh phúc của cuộc đời Sonia Gandhi, nhưng sự trở trêu của số phận và gánh nặng một dòng họ buộc bà phải bước vào chính trường để giành lấy những thứ mà bà căm ghét và sợ hãi nhất. "Cô bé Lọ lem" thành Turin Khi Sonia cất tiếng khóc chào đời ngày 9/12/1946, ông Maino, một chủ thầu xây dựng nghèo đã âu yếm gọi cô con gái xinh đẹp là Cenerentola (nghĩa là Cô bé Lọ lem). Chắc hẳn ông không thể ngờ rằng, Lọ lem của ông một ngày kia gặp được chàng hoàng tử đẹp trai, hào hoa phong nhã... cưỡi máy bay là Rajiv Gandhi, người sau này trở thành thủ tướng Ấn Độ. Nhưng vượt cả câu chuyện cổ tích xa xưa, cô Lọ lem Italia nay trở thành người đứng đầu đất nước hơn 1 tỷ dân. Sonia và gia đình gắn bó với làng Ovassanjo (ngoại vi thành phố Turin, miền bắc Italia) suốt thừa thiếu thời, cho đến khi cô được nhận vào trường đại học Cambridge danh tiếng năm 1964. Trong một nhà hàng kiểu Hy Lạp ở xứ sở sương mù, cô thiếu nữ 19 tuổi tình cờ gặp chàng sinh viên hàng không Rajiv Gandhi. Tình yêu sớm đến với họ dù bà Indira, người phụ nữ quyền lực nhất Ấn Độ không muốn cậu con trai cả kết hôn với người ngoại quốc. Dâu "tây" của thủ tướng Dù vậy, 3 năm sau đó, tháng 2/1968, trước quyết tâm và tình yêu mãnh liệt của con, nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước sông Hằng đành miễn cưỡng để cô gái xinh đẹp người Italia bước chân qua bậc thềm dinh thự nhà Gandhi. Trong đám cưới giản dị, Sonia đã mặc bộ sari hồng do chính tay Jawaharlal Nehru xe sợi khi ông bị cầm tù. Cách đó gần 1/4 thế kỷ, bà Indira cũng mặc chiếc áo này trong đám cưới với nhà báo Feroze Gandhi. Không lâu sau, sự dịu dàng và tình cảm chân thành của Sonia đã giúp cô có được thiện cảm, tình yêu và niềm tin của mẹ chồng. Nữ cử nhân ngôn ngữ của đại học Cambridge đã chấp nhận ở nhà quán xuyến công việc gia đình để anh phi công Rajiv "bay bổng" cùng hãng Hàng không Ấn Độ và bà Indira rảnh tay lo việc nước. Tháng 6/1970, đại gia đình Nehru-Gandhi vui mừng chào đón cậu cháu đích tôn Rahul. 7 tháng sau đó, bé gái Priyanka may mắn sống sót sau một ca đẻ non. Sonia đã sống trong hạnh phúc suốt 12 năm cho đến khi người em chồng Sanjay thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay năm 1980. Cùng với nỗi đau mất con và mất đi người kế nghiệp, bà Indira Gandhi nài nỉ, thuyết phục và yêu cầu cậu cả thay thế vị trí của người em trong đảng Quốc đại cũng như trên chính trường Ấn Độ. 6 tháng sau, để làm vừa lòng mẹ, Rajiv miễn cưỡng từ bỏ nghề phi công. Quyết định của chồng làm Sonia rất buồn và thất vọng. Theo lời kể của bà Indira, Sonia đã dọa ly dị nếu Rajiv trở thành chính trị gia vì sợ sẽ mất đi người chồng mà bà hằng biết. Sau này, Sonia cho biết: "Đấy là lần đầu tiên Rajiv và tôi cãi nhau. Lúc đó, tôi như một con hổ cái muốn bảo vệ chồng và các con". Một người bạn của gia đình thuật lại rằng, có lần bà nói thà cho 2 con đi ăn xin ngoài đường còn hơn để Rajiv làm chính trị. Nỗi lo sợ của Sonia thực sự đến vào ngày 31/10/1984 khi bà tận mắt chứng kiến bà Indira bị 2 cận vệ người Sikh bắn chết. Nỗi lo sợ đó ngày càng tăng khi Rajiv thay thế vị trí cao nhất của mẹ trong đảng Quốc đại và trong chính phủ Ấn Độ. Tháng 11/1984, Sonia trở thành phu nhân thủ tướng. Phu nhân thủ tướng bất đắc dĩ Ngay sau khi Rajiv dẫn thân vào chính trường, Sonia từ bỏ cách phục sức châu Âu quen thuộc và chỉ mặc những bộ sari truyền thống. Năm 1984, bà nhập quốc tịch Ấn Độ sau 16 năm kết hôn. Khi đó, bà đã học nói tiếng Hindi, hiểu về phong tục tập quán và tôn giáo của Ấn Độ hơn nhiều người dân Ấn Độ. Là vợ của người đàn ông quyền lực nhất Ấn Độ, Sonia luôn phải chịu sức ép từ dư luận, báo chí và sự dèm pha của đảng đối lập về cách sống khép kín, nguồn gốc ngoại quốc và quá khứ phương Tây của bà. Còn chồng bà, Rajiv Gandhi là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành và được mọi người yêu mến. Nhưng công bằng mà nói, Rajiv không có được sự thông minh, sắc sảo và tài năng chính trị của Sanjay. Bản thân ông không ham mê quyền lực và sự nghiệp chính trị của ông dựa quá nhiều vào cái bóng của ông ngoại Jawaharlal Nehru, bà mẹ Indira Gandhi cùng sự ủng hộ nhiệt thành của đảng Quốc đại - chính đảng lớn và uy tín nhất Ấn Độ. Năm 1989, đảng Quốc đại thất cử và Rajiv mất chức sau khi ông bị cáo buộc nhận hối lộ từ một tập đoàn Thụy Sĩ. Năm 1991, trước sự yếu kém của đảng cầm quyền, Rajiv tràn đầy hy vọng trong cuộc chạy đua vào ghế thủ tướng. Nhưng sự bất hạnh của dòng họ Gandhi một lần nữa ứng vào người con trai cuối cùng của bà Indira. Ngày 21/5/1991, trong chuyến vận động tranh cử ở miền nam Ấn Độ, một phụ nữ trẻ đã tặng ông vòng